

NARNIA news



Torsdagen den 17 juli 2014



NU ÄR DET SPÅRARNAS TUR ATT KOMMA UT GENOM GARDEROBEN



FÖRSTÄRKNINGEN ÄR HÄR! OCH ALLA HÅLLER NOG MED OM ATT DEN BEHÖVS.

SE SID 3

LEDARE

Jag skulle bara vilja tacka er alla för de här fantastiska dagarna. Tyvärr måste jag meddela att jag måste lämna er idag då knotten driver mig till vansinne, de är så otroligt jobbiga! Men eftersom alla ni är här vet jag att jag lämnar Narnia i goda händer. Jadis kommer inte ha en chans mot er tappra scouter! Jag litar på er nu och snart är Narnia ett fritt land igen. Jag hoppas att vi ses snart igen. (PS. notera att jag inte svor en enda gång, så jävla bra!)



POLLY

MENY

DET GER
SIG.



GRATTIS PÅ
FÖDELSEDAGEN
LINA!

REDAKTIONENS KOMMENTAR

Vi vill börja med att tacka Elin Hamberg, som illustrerat framsidan till gårdagens tidning. Tack!

Sedan vill vi be om ursäkt till Thomas Bindzau. Vi ber om ursäkt!

Sedan hoppas vi att ni alla inte blev förvirrade när det i gårdagens tidning stod att fortsättningen på artikeln fortsatte på sida 4, det skulle så klart vara sida 5. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

Vi har också fått in en del kommentarer om vår artikel "Vad hände med amulettbiten?" där vi skrev att scouterna tappat bort pusselbiten. Många vill då påpeka att det i själva verket var så att pusselbiten inte fanns att hitta, och att det inte alls var så att scouterna "tappat bort den". Det jag, Julia, syftade på när jag skrev texten var att även de funktionärer som inte hittade biten är scouter, och därmed har scouter tappat bort den.

Vi ber om ursäkt för alla förvirringar och misstag! Vi ska fortsätta att göra en så bra tidning vi kan!

Puss och kram, Julia och Karin.



KARIN JOBBAR HÅRT MED
ATT DOKUMENTERA

ÄR DETTA RÄDDNINGEN?



Efter fem intensiva dagar har vi lyckats komma närmre och närmre segern över Jadis. Men trots det hårda arbetet så går det långsamt. Nu har spårarna kommit hit för att hjälpa till i kampen.

Kampen mot Jadis har varit hård, och det har varit knappt att vi börjat komma ikapp på kraftmätarna. Nu kommer förstärkningen som ska underlätta och säkerställa en besegring av ishäxan

– Jag tror att scouterna verkligen kan klara det nu, säger Herr Skogsmus samma kväll som de nya scouterna kommit till Narnia. Han

uttrycker sin oro som länge vilat på hans axlar, och att det nu äntligen börjar lätta.

– Jag har alltid varit övertygad om att de kan klara det, men det känns ändå väldigt lättande att scouterna är fler nu. Ishäxan har inte längre en chans, säger Fru Ugglan efter att vi på redaktionen meddelat de goda nyheterna till henne.

TEXT OCH BILD: JULIA HORNEGÅRD BÄVERMAN



"JAG VILL GÄRNA VARA MED I TIDNINGEN"
KLART DU FÅR!



GLADA OCH NYANLÄNDA SPÅRARE

Mystiska ljud har hörts från skogen i natt, bland annat rop om Jadis armé och Aslans krigare, och nu på morgonen har vi märkt att Jadis kraft har ökat.



REDAKTIONEN TIPSAR: om man ställer patrullådorna ovanpå någonting, så att de inte står direkt på marken, brukar de hålla bättre och inte mörkna.

INSÄNDARE: KNOTT, KNOTT, KNOTT

Säg inte knott tre gånger, för då kommer dem!

Av: Äventyrarna i Faunen



KLART ATT REDAKTIONEN TAR BILDER NÄR MAN FLEXAR SIG!

EFTERLYSES:

Blå seglarstövlar saknas, precis som allt annat upphittat så ska ni lämna de i den lådan med upphittat som finns utanför köket/redaktionshuset.

PÅ BESÖK VID VATTNET

Igår var vi på redaktionen nere vid stranden och testade våra fenor. Eller okej, några fenor har vi ju inte, men våra sjöben fick sig en omgång. Tillsammans har vi testat på både att segla tvåkrona och att åka följebåt. Solen lyste och vinden ven och det var ett perfekt seglingsväder, och vi var flera båtar ute. Just som det blåste upp som mest var det en tvåkrona som råkade komma för nära stranden och gick på grund. Båten fick skador men det var ingen person som skadades, och sjöfunken skötte situationen utmärkt.

– Att båten skadades kan jag ta, säger en funktionär, det viktiga är att ingen skadades. Vi på redaktionen håller helt och hållet med, och dessutom har vi en båtkommité som kan ta hand om båten utan några större problem när vi har kommit hem till Sollentuna igen. Lärdomen vi kan dra från den här händelsen är att vara uppmärksam när man seglar, och att alltid hålla sig på djupt vatten.

TEXT OCH BILD: KARIN HAMBERG





Lite bilder från dagens äventyr

MODET I NARNIA



DET TRENDIGASTE DU KAN HA PÅ DIG I NARNIA IDAG ÄR MYGGNÄT, INGET HAR VARIT SÅ POPULÄRT I NARNIA SEDAN FRU RÄVS ULLTOFFLOR FÖRRA HÖSTEN.



MED MYGGNÄT KAN DET UPPSTÅ PROBLEM NÄR MAN SKA ÄTA.



VI PÅ REDAKTIONEN HAR REGISTRERAT ATT DET BLIR ALLT VANLIGARE ATT MYGGNÄTEN BÄRS PÅ SÅ VIS ATT FUNKTIONEN MED DEM FÖRSVINNEN. DETTA ÄR INTE OVANLIGT INOM MODEVÄRLDEN UTAN HAR SETTS PÅ ETT ANTAL ANDRA KLÄDESLAGG SÅ SOM TILL EXEMPEL KEPSAR, SOM BÄRS MYCKET I VÄRLDEN SCOUTERNA KOMMER IFRÅN



MÅNGA URINVÄNARE FRÅN NARNIA HAR MUTTRAT ÅT OLIKA HÅLL ÖVER SCOUTERNAS KONSTIGA SÄTT ATT KLÄ SIG. TIDIGARE HAR LÅNGKLÄNNINGAR, TABARDER, OCH ANNAT AV LIKNANDE STIL VARIT DET VANLIGA SÄTTET ATT KLÄ SIG I. MEN NU ÄR SCOUTERNA HÄR MED EN FÖRÄNDRING OCH NYA TIDER I NARNIAS MODEVÄRLD ÄR HELT KLART HÄR!

Godis är gott
Du glömmmer knott
Det är inte bra för
magen
Men du är glad för
dagen
/Tyra från Kentaur
Tove, Olle, Emil och
Bea från gripen

Krakel är bajs
/Kompanjerna

Lägg din insändare i brevlådan
vid anslagstavlan /redaktionen



Öppetider Cottagegarderober:
Efter middagen

DAGENS VÄDER I NARNIA

